

Beste Davidsfondsters,

We hebben het jaar goed ingezet met een gezellige Literaire Toast. We nodigen jullie graag uit voor onze

Winterwandeling in Aaigem Zondag 3 februari

We trekken naar Aaigem, de meest zuidelijke deelgemeente van Erpe-Mere voor een wandeling van ongeveer 8,5 km in een zeer landelijke omgeving. Bij regenachtig weer is er een grote kans op modderige wegen : degelijke waterdichte wandelschoenen zijn in dat geval een absolute vereiste.

Wij verzamelen op het dorp van Denderleeuw om 13u30 en starten de wandeling aan de kerk van Aaigem omstreeks 14u. Na de inspanning verwennen wij onszelf op een verfrissing of een opwarmertje in het 't Aaigems cafeetje.

De prijs voor deelname bedraagt 3 EUR (het drankje inbegrepen).

* * * * *

Op woensdag 6 februari om 20 uur zijn jullie welkom voor een

Lezing ‘Dialecten in Denderland’ door professor Van Keymeulen

Dialect is geen verbasterd Nederlands is. Elk traditioneel dialect is de voortzetting van taalvormen uit het verleden, oraal overgeleverd van generatie op generatie. Elk dialect is om economische en politieke redenen wel of niet toonaangevend geworden. Die avond focussen we ook op de Denderstreek.

Deze lezing heeft plaats in de leeszaal van de Bib, Toekomststraat te Denderleeuw.

De lezing is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Je kan bij ons inschrijven via mail of aan de balie in de bibliotheek.

* * * * *

Noteer ook al onze volgende activiteiten

- Op **vrijdag 22 februari** komt onze leesgroep samen in de bib. We bespreken het boek “**Een soort van liefde**” van **Alicja Gescinska**, een van de meest toonaangevende jonge filosofen van België en Nederland. Exemplaren van het boek zijn beschikbaar in de Bib.
- Op **vrijdag 15 maart** is er opnieuw een **wijnproefavond**. Simonne Wellekens laat ons dit keer kennismaken met mediterrane wijnen.

Meer informatie over deze activiteiten krijgen jullie in onze volgende uitnodigingen.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur