

Beste Davidsfondsters,

Voor we met vakantie gaan, stellen we jullie graag ons programma van de komende 6 maanden voor.

- Op **zaterdag 16 september** gaan we **wandelen en fietsen in de Loonse en Drunense duinen**, een uniek natuurgebied tussen Tilburg en 's Hertogenbosch. In de voormiddag maken we een wandeling onder leiding van een natuurgids. Bij goed weer gaan we in de namiddag fietsen !
- Op **zaterdag 23 en zondag 24 september** zetten we traditiegetrouw de deuren open voor **Vers Geperst**, waar je de boeken voor de hernieuwing van het lidmaatschap kan inkijken.
- Op **zondag 22 oktober** brengen we **een bezoek aan de Joodse gemeenschap** in Antwerpen.
- Ons **ledenfeest** heeft plaats op **vrijdag 1 december**.
- Op **vrijdag 15 december** is er een **lezing door Riadh Bahri**, waarin hij vertelt over zijn persoonlijke ervaring met een depressie op jonge leeftijd.
- Onze **leesgroep** komt samen op **vrijdag 29 september** en **vrijdag 24 november**. Op de eerste bijeenkomst bespreken we "Jij zegt het" van Connie Palmen.

We laten ook nog weten dat we dit jaar geen tickets zullen aanbieden voor de Plomblom. De formule met abonnementen werd vervangen door een Vriendenpas, waardoor wij geen groepsaanbod meer kunnen uitwerken.

In onze vorige uitnodiging lieten we jullie weten dat we volgend jaar naar Dublin zouden trekken voor onze afdelingsreis. De aankondiging viel blijkbaar niet in dovemansoren, want in een mum van tijd hadden we voldoende geïnteresseerden om een half vliegtuig te vullen.

We zijn het programma nog volop aan het uitwerken. Het onderstaande programma is dan ook nog vatbaar voor wijzigingen. We moeten echter nu al de tickets voor het vliegtuig vastleggen. De prijs hieronder is een maximumprijs gebaseerd op onderstaand programma. Indien de prijs lager uitvalt door wijzigingen in dat programma, laten wij ons prijs zakken.

Ook voor wie omwille van zijn werk niet kan vertrekken op woensdagmorgen 9 mei hebben we een oplossing in petto. Laat ons dat weten bij de inschrijving.

Dublin & omgeving

Van 9 tot 13 mei 2018

- We vertrekken om 6.30 uur op de parking in de Middenstraat te Denderleeuw. De bus brengt ons naar Zaventem, waar we het vliegtuig nemen naar Dublin.

We duiken onmiddellijk de geschiedenis in met een bezoek aan Malahide Castle, dat bijna 800 jaar in het bezit was van de familie Talbot. We maken ook een wandeling in de prachtige tuinen die rond het kasteel liggen.



Aansluitend brengen we nog een bezoek aan het dorpje Howth, een kleine vissershaven, waar we ons tegoed doen aan een lekkere visschotel. Vervolgens rijden we verder naar Bray, een kustplaats ten zuiden van Dublin, waar we onze intrek nemen in ons hotel.

- De tweede dag gaan we op verkenning in Dublin. We maken een rondrit met de bus langs de voornaamste bezienswaardigheden. Uiteraard stoppen we bij enkele van de meest bekende :
 - Trinity College, waar het beroemde Book of Kells wordt bewaard.
 - Christ Church
 - Dublin Castle



's Avonds heb je de keuze tussen een traditionele Celtic Night (Ierse muziek en dans, incl. diner) of vrije tijd in Temple Bar, hét uitgangsdistrict in Dublin waar je in de vele bars kan genieten van lekker eten en live muziek.

- Op de derde dag maken we een rondrit door de Wicklow Mountains, een gebergte ten zuiden van Dublin. We stoppen op enkele plaatsen waar we een prachtig uitzicht hebben of waar we een korte wandeling kunnen maken.



We bezoeken de monastieke site van Glendalough, een klooster dat teruggaat tot de 6^{de} eeuw na Christus. We wandelen er ook langs de nabijgelegen meren, waar we opnieuw kunnen genieten van het prachtige landschap.

's Avonds dineren we in het hotel.

- De volgende dag starten we met een klifwandeling van Bray naar Greystone. Wie niet mee gaat wandelen kan met de bus naar Greystone, waar je rustig kan rondkuieren in het stadje of langs de dijk.



Vervolgens rijden we met de bus naar Mount Usher, één van de drie Ierse tuinen die is opgenomen in de Engelse 'Good Garden Guide'.

We sluiten de dag af met een bezoek aan Avoca, dat vooral bekend is omwille van zijn handweverijen.

We dineren in het hotel. Nadien is er gelegenheid voor een bezoek aan de Harbour Bar in Bray, waar je kan genieten van Ierse folkmuziek.

- Op onze laatste dag keren we terug naar Dublin, waar we een bezoek brengen aan het Kilmainham Gaol Historical Museum, een voormalige gevangenis, waar de geschiedenis van de strijd tegen de Engelsen van de muren druipt.

Na de lunch rijden we naar de luchthaven, waar we om 16 uur het vliegtuig naar Brussel nemen. De bus brengt ons terug naar Denderleeuw, waar we aankomen rond 21 uur.



We overnachten in **Esplanade Hotel on the Seafront**, een twee/driesterrenhotel in het kuststadje Bray

De prijs voor deelname aan deze vijfdaagse reis bedraagt 765 €. De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 120 €. Niet-leden betalen een toeslag van 40 € of kunnen uiteraard lid worden.



In de prijs zijn inbegrepen: verplaatsing met de bus naar Zaventem, 4 overnachtingen met ontbijt, 3x diner en 3x lunch, de inkom in het Malahide Castle, Trinity College, Dublin Castle, Christ Church en Kilmainham Gaol. Het bijwonen van de Celtic Night (incl. diner) is optioneel en kost 35 EUR.

Voor de bagage kan je opteren voor

- Enkel handbagage (tot 10 kg) – inbegrepen in de prijs
- Bagage tot 15 kg – meerprijs 40 EUR. Je kan dan ook nog handbagage meenemen.

Ben je met twee, dan kan je kiezen voor een combinatie van beiden.

Een annulatieverzekering is optioneel en kost 25 EUR (Europ Assistance No Go City Trip).

Om in te schrijven voor deze reis, mail je zo snel mogelijk naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter (of bel je naar 0477 688 760). Wie ons reeds liet weten geïnteresseerd te zijn, heeft tot 7 juli voorrang.

Het voorschot van 300 € per persoon dient onmiddellijk betaald te worden op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet betaald worden vóór 1 april 2018.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur