

Beste Davidsfondsters,

Graag nodigen we jullie uit voor ons ledenfeest of ... laat het ons ook dit jaar maar bij 'gasten'feest houden. We willen jullie immers ook nu weer stimuleren om gasten mee te brengen ! Het bleek vorig jaar een mooie gelegenheid om familie en vrienden kennis te laten maken met het Davidsfonds. Denk in eerste instantie aan de gasten die je vorig jaar meegebracht hebt, maar uiteraard mag je ook nieuwe mensen meebrengen.

Gastenfeest

vrijdag 2 december

De formule van vorig jaar blijft gehouden

1. Je wordt verwacht tussen 19 uur en 20.30 uur. De vroege vogels kunnen onmiddellijk aanschuiven aan het kaasbuffet, maar ook als je wat later komt, heb je nog de tijd om rustig te genieten van het buffet.
2. Het kaasbuffet wordt in twee gangen geserveerd van 19 uur tot 22 uur. Wie geen kaas lust, kan kiezen voor een vleeschotel. Om praktische redenen kunnen we die echter niet serveren in buffetvorm.
3. Koffie wordt aangeboden van 21 tot 23 uur.
4. Als uitsmijter bieden we een Irish Coffee aan.



Dit jaar projecteren we geen foto's op scherm of op TV. We laten wel drie foto-albums circuleren van de voorbije reis naar Friesland. En ... op het einde van de avond worden die albums verloot onder de aanwezige deelnemers aan die reis.

We schenken ook aandacht aan jullie veiligheid. Wie geen alcohol drinkt en met een volle auto naar het gastenfeest komt, betaalt slechts 10 EUR. We willen niet het risico lopen dat iemand op de terugweg een ongeval heeft of een boete

krijgt omdat hij teveel genoten heeft van al het goede dat wij te bieden hebben.

Ben je zelf op zoek naar een BOB. Laat het ons weten en wij kunnen er misschien wel één op de kop tikken.



De prijs voor deelname bedraagt 20 EUR per persoon. Wie BOB is, betaalt slechts 10 EUR per persoon. BOB's dienen zich te melden bij inschrijving. Laat ons weten hoeveel vrije plaatsen je hebt in de wagen, wij zoeken dan wel kandidaten die hier graag gebruik van maken. Studenten (tussen 7 en 25 jaar) die met de (groot)ouders meekomen, betalen 10 EUR. Kinderen tot 6 jaar mogen gratis binnen.

Het ledenfeest heeft plaats op vrijdagavond 2 december in de refter van het IKSO, in de Lindestraat.

Wees er op tijd bij om je plaats te reserveren. Bel daarvoor eerst naar Frank en Els De Saedeleer-Van Caeter (053/66.10.43) of stuur een berichtje via e-mail en schrijf je het gepaste bedrag over op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.

Voor onze volgende afdelingsreis trekken we naar Normandië. Tussen Dieppe en Le Havre ligt een bijna ononderbroken falaisekust van bijna 80 kilometer, die ook de Albasten Kust wordt genoemd. Deze kust was zeer geliefd bij de impressionisten en vooral Monet heeft ze talrijke keren op doek geschilderd.

We bezoeken er vooral de kleine pareltjes, die bij de meeste rondreizen in Normandië over het hoofd gezien worden, maar we vergeten uiteraard ook de klassiekers niet, al proberen we daarvoor zoals steeds een licht andere invalshoek te kiezen voor ons bezoek.

Normandië – De Albasten Kust

Van 25 tot 28 mei 2017

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van kleine aanpassingen).

- We vertrekken om 7.00 uur op de parking in de Middenstraat te Denderleeuw.

Op de heenrit plannen we een eerste stop in Neuville-sous-Montreuil, waar we een mooie karthuizerabdij bezoeken. Dit onder voorbehoud wegens renovatiewerken, zoniet bezoeken we het stadje Montreuil.

Vervolgens rijden we door naar Mers-les-Bains, een klein kuststadje, waar we onder leiding van een gids een wandeling maken langs de vele woningen uit de Belle-Epoque tijd.

Vervolgens rijden we verder naar Saint-Valéry-en-Caux. We installeren ons in het hotel du Casino, waar we ook dineren.



- Op de tweede dag gaan we naar Varengeville, een klein dorpje net ten zuiden van Dieppe. We bezoeken er l'église Saint Valéry en het cimétière marin. Het kerkje is te zien op verschillende schilderijen van Monet. Vervolgens maken we een wandeling in het Parc des Moutiers, een prachtige Engelse tuin.

's Middags genieten we van een lunch in het Hotel La Terrasse, waar we aansluitend ook een wandeling kunnen maken op het strand, zodat we de falaisekusten ook van die kant kunnen bewonderen.

We brengen ook een bezoek aan de Manoir d'Ango, een hoeve uit de 16^{de} eeuw, die goed bewaard is gebleven en getuigt van de rijkdom van de streek in deze periode.



Op de terugweg naar het hotel, houden we nog even halt in Veules-les-Roses, een schilderachtig dorpje waar we een wandeling maken langs de kortste rivier van Frankrijk, 1.8 km van de bron tot de monding.

's Avonds eten we opnieuw in het hotel.



- Op de derde dag brengen we een bezoek aan Le Havre, een stad die in 2017 haar 500-jarig bestaan viert. We maken er een rondrit met de bus langs de voornaamste bezienswaardigheden van de stad, die tijdens de tweede wereldoorlog bijna volledig werd verwoest en op een verrassend moderne wijze werd heropgebouwd. We maken een korte stop in église Saint-Joseph en in Saint-Adresse, een mondain voorstadje van Le Havre.



Tijdens de middag kan je zelf de stad in voor een kleine hap.

Nadien kan je kiezen tussen een vrij bezoek aan het Musée d'art moderne André Malraux, dat een indrukwekkende verzameling van de impressionisten heeft of vrije tijd in het centrum.

Op de terugweg, maken we nog een stop in Etretat, waar je de keuze hebt tussen een wandeling op de Falaise d'Aval en een vrij bezoek.

- De laatste dag starten we met een bezoek aan het Palais des Bénédictines in Fécamp, de plaats waar een benedictijnerlikeur uit de 16^{de} eeuw werd ontwikkeld tot een enorm commercieel succes. Met de opbrengsten werd een 'nieuwe' abdij gebouwd. We brengen een bezoek onder leiding van een gids en maken aansluitend ook een degustatie van de likeur.



Voor we Fécamp verlaten, genieten we van een lunch.

Op de terugweg houden we nog even halt in Amiens, waar we een boottochtje maken in de hortillonnages, de beroemde tuintjes. We sluiten af op de Quai Belu, waar we enkele jaren geleden onze reis naar de Baai van de Somme begonnen.

De terugkeer in Denderleeuw wordt voorzien rond 21 uur.

We overnachten in het **Hotel du Casino**, een driesterrenhotel in het kuststadje Saint-Valéry-en-Caux, waar we 's avonds ook genieten van het diner. Voor de middaglunches nemen we op dag 1 onze eigen picknick mee, op dag 2 is er lunch in Vastérial en op dag 4 voorzien we een lunch in Fécamp.



De prijs voor deelname aan deze vierdaagse reis bedraagt 500 €. De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 70 €. Niet-leden betalen een toeslag van 40 € of kunnen uiteraard lid worden.

In de prijs zijn inbegrepen: verplaatsing met de bus, 3 overnachtingen op basis van half pension, twee middaglunches, de gidsen, de inkom in het Parc des Moutiers, de Manoir d'Ango en het Musée d'art moderne, de boottocht in de Hortillonage.

Een annulatieverzekering is optioneel en kost 20 EUR.

Om in te schrijven voor deze reis, bel je zo snel mogelijk naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Het voorschot van 150 € per persoon dient onmiddellijk betaald te worden op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet betaald worden vóór 15 april 2017.

Voor volgende activiteit kan je nog inschrijven.

Tentoonstelling Picasso **Zaterdag 19 november**

Momenteel loopt in de Bozar te Brussel een tentoonstelling over de beeldhouwwerken van Picasso. Meer dan 80 beeldhouwwerken verbeelden de ondoorgroondelijke scheppingskracht van een kunstenaar die volop experimenteerde met een waaier aan materialen en technieken. Ze gaan in dialoog met schilderijen, keramiek, foto's en kunstvoorwerpen uit Picasso's privéverzameling. De tentoonstelling werpt een frisse blik op een minder bekend maar zeer persoonlijk aspect uit het oeuvre van de kunstenaar.



De prijs voor deelname bedraagt 25 euro (inkom, verplaatsing H/T met trein en gids inbegrepen). We spreken af om 13u15 in het station (kant Stationsstraat). Inschrijven kan bij Frank & Els De Saedeleer - Van Cauter (tel. nr 053/66.10.43) of via e-mail. Nadien schrijf je het passende bedrag over op rek.nr BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.

Tenslotte kunnen jullie ook al beginnen met de voorbereiding van onze volgende leesgroep.

Leesgroep **Vrijdag 9 december om 20 uur**

Op het programma staat "**Marte Jacobs**" van **Tim Krabbé**, een psychologische roman over een alles omvattende maar onbereikbare jeugdliefde.

Marte Jacobs is het mysterieuze en ongrijpbare meisje om wie alles draait in de zwartromantische nieuwe roman van Tim Krabbé. De talentvolle maar verlegen dichter Emile Binenbaum vereert haar: eerst heimelijk, op afstand, maar al gauw overwint Emile zijn schroom en zoekt hij contact met haar. Het is het begin van een innige en bijzondere vriendschap tussen twee geestverwanten, die voorbestemd lijken om de rest van hun leven te delen.

Omdat het boek slechts 160 bladzijden telt, nemen we er nog één bij : **Zijde** van **Alexander Barico**, een al even aangrijpend verhaal over een onmogelijke liefde.

Zuid-Frankrijk, 1861. Door een onverklaarbare ziekte onder zijderupsen in Egypte en Syrië moet Hervé Joncour zijn handel naar Japan verplaatsen. Daar raakt hij onder de bekoring van een geheimzinnige vrouw, door wie hij bij het afscheid een briefje in zijn handen gedrukt krijgt met de tekst: 'Kom terug, of ik ga dood.' Vanaf dat moment bloeit er een even vreemde als intense relatie op tussen de Franse zijdehandelaar en de vrouw met de niet-oosterse ogen.

De bijeenkomsten van onze leesgroep hebben plaats in de leeszaal van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek in de Toekomststraat in Denderleeuw. Exemplaren van beide boeken zullen binnenkort beschikbaar zijn in de bib. Laat ons weten, als je daar graag van verwittigd wordt.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur