

Beste Davidsfondsters,

Graag nodigen we jullie uit voor onze volgende afdelingsreis. Het wordt een reis naar een streek die weinigen onder ons kennen, al ligt ze dan niet verder dan 250 kilometer van bij ons verwijderd.

Het wordt een bijzondere reis. De beste omschrijving is misschien nog : een inlevingsreis voor de eerste wereldoorlog. Het thema is dezer dagen niet uit de media weg te slaan. In 2014 staan al talrijke manifestaties op stapel voor de herdenking van het begin van de eerste wereldoorlog. De grootste aandacht gaat daarbij uiteraard naar de strijd in de Westhoek, waarbij we bijna zouden vergeten dat de frontlijn tijdens de eerste wereldoorlog zich uitstrekte van België tot Turkije.

Wij gaan naar een streek in Frankrijk waar één van de bloedigste slagen van de eerste wereldoorlog werden uitgevochten.

## **Verdun** Van 29 mei – 1 juni 2014

Onze reis zal begeleid worden door Patrick Goossens en Lieve Meiresonne, lid van onze afdeling en expert in de thematiek van de eerste wereldoorlog. Hun boek 'Vlaanderen Niemandland 1914. Van gendarmen, vrijwilligers en burgerwachten tijdens de eerste oorlogsmaanden' werd uitgegeven bij het Davidsfonds. Twee jaar geleden gaven ze bij ons al een voordracht over de eerste wereldoorlog. Ook de streek van Verdun kennen ze als hun broekzak. We zijn dan ook bijzonder blij dat zij bereid zijn ons op deze reis als gids te begeleiden.



Tijdens onze vierdaagse reis gaan we het oorlogsgebied rond Verdun grondig verkennen. We bezoeken slagvelden, bunkers, forten, ondergrondse bouwwerken en talrijke monumenten die na de oorlog werden opgericht. In vele gevallen blijft er niet veel meer over en zal het verhaal van onze gidsen ons duidelijk moeten maken hoe het er vroeger uitzag en wat er precies gebeurde.

We geven hierbij een summier programma, uiteraard nog onder voorbehoud.

- De eerste dag starten we aan de **Batterie de Duzey**, waar het eerste kanonschot van de slag van Verdun werd gelost. We gaan langs in **Fleury**, één van de verdwenen dorpjes en sluiten de dag af op de Franse begraafplaats in **Douaumont**, waar we een bezoek brengen aan het Ossuaire (het Knekelhuis).
- Op dag twee keren we terug naar het verdwenen dorp van Douaumont. Via een korte wandeling bereiken we het **Fort van Douaumont**, waar we de ondergrondse installaties grondig gaan verkennen.

Vrije tijd voor de lunch in **Verdun**, met aansluitend de keuze tussen een bezoek aan de Cathédrale Notre Dame of nog wat vrije tijd in de stad, voor diegenen die al van het eerste oorlogsgeweld moeten bekomen. We sluiten de dag af met een bezoek aan **l'Usine Bracquier** voor een degustatie van een lokale specialiteit: de Dragée de Verdun.



- Op dag drie verplaatst het front zich naar de linkeroever van de Maas. Op de **Butte de Vauquois** werd een zware stellingenoorlog uitgevochten waarbij de Fransen en de Duitsers zich diep ingroeven. We gaan er, gewapend met helm en lamp, de ondergrondse gangen in. Na de middag, bezoeken we de **Amerikaanse begraafplaats** en het herdenkingsmonument in **Montfaucon** en sluiten de dag af aan **de kerk van Notre-Dame in Mont-devant-Sassey**, een mooie romaanse kerk uit de 12-13<sup>de</sup> eeuw.
- Op de laatste dag maken we in de voormiddag **een wandeling op het slagveld** van Verdun, zodat we alle indrukken nog eens goed kunnen laten inwerken. Op de terugreis maken we nog een tussenstop in **Avioth**, voor een afsluitend bezoek aan de Basiliek Notre-Dame.



We overnachten in hotel Privilege, een keurig tweesterrenhotel te Verdun op basis van half pension. Voor de middaglunches nemen we op dag 1 onze eigen picknick mee, op dag 2 is er een vrije lunch in Verdun, op dag 3 voorzien we een lunchbuffet en op dag 4 schakelen we de veldkeuken in (à la guerre comme à la guerre).

De prijs voor deelname aan deze vierdaagse reis bedraagt 450 €. De toeslag voor een éénpersoons-kamer bedraagt 75 €. Niet-leden betalen een toeslag van 30 € of kunnen uiteraard lid worden.

In de prijs zijn inbegrepen: verplaatsing met de bus, 3 overnachtingen op basis van half pension, twee middaglunches en het avondmaal op de laatste dag, inkomgelden, gidsing, huiswijn en water bij de maaltijden.

**Inschrijven** voor deze reis kan **vanaf zondag 17 november om 20 uur** door te bellen naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Het voorschot van 150 € per persoon dient onmiddellijk betaald te worden op rekeningnr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet betaald worden vóór 15 april 2014.

We herinneren u ook nog kort aan onze komende activiteiten

## **Ledenfeest** vrijdag 6 december om 20 uur

De formule is gekend. Graag zo snel mogelijk inschrijven zodat wij onze boodschappen kunnen doen. Wie nog een selectie foto's wil doorsturen van onze Engelandreis, mag dit nog steeds doen. Inschrijven via telefoon : 053/66.10.43.

## **Literaire avond** vrijdag 13 december om 20 uur

Het boek dat we gekozen hebben voor onze tweede bijeenkomst ("**Zeitoun**" van **Dave Eggers**) is met de verwoestende storm op de Filippijnen opnieuw wat actueler geworden.



## **Toneelvoorstellingen in de Plomblom** donderdag 21 november om 20 uur – zaterdag 14 december om 20.30 uur

De deelnemers worden nog afzonderlijk verwittigd zodat er kan gecarpoold worden. Begin december zullen we jullie ook uitnodigen voor de vier resterende toneelvoorstellingen van onze toneelabonnementen.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.