

Beste Davidsfondsters,

Onze bestuursleden komen binnenkort opnieuw bij u langs voor de hernieuwing van het lidmaatschap. De brochures komen bezorgen, ophalen en de boeken leveren : het zijn drie bezoeken die we u graag brengen. Maar om één en ander vlot te laten verlopen en om de keuze van de boeken voor u gemakkelijker te maken, organiseren we ook dit jaar weer onze

## Opendeurdagen

In zaal "Den Breughel"

Zaterdag 21 september 2012 van 17.30 uur tot 20.00 uur  
Zondag 22 september 2012 van 10.00 uur tot 12.30 uur

Alle boeken waaruit u kan kiezen voor uw lidmaatschap kunnen ingekeken worden. Wij bieden u een drankje aan en geven u graag wat uitleg over onze nieuwe (of voorbije) activiteiten. Breng gerust vrienden of familie mee naar onze opendeurdagen en laat hen kennis maken met het Davidsfonds. Onze familie is nooit groot genoeg ☺

*We hebben dit jaar een speciale activiteit die aansluit bij onze Oxford-reis en de link legt naar één van de thema's van het komende werkjaar. In 2014 zal het honderd jaar geleden zijn dat de 1e Wereldoorlog begon met nooit geziene slachtingen en gruwel. Het was door de technische evolutie het einde van de compacte colonnes soldaten die schouder aan schouder, bajonet op het geweer naar elkaar marcheerden.*

*We gaan terug in de tijd, naar het begin van die technologische evolutie van het vuurwapen, de Engelse Burgeroorlogen (1642-1651). Geharnaste ruiter met pistolen in plaats van de middeleeuwse lansen, piekeniers en musketiers. Dirk Donvil, één van onze leden, heeft een uitgebreide collectie met miniatuursoldaatjes uit deze periode. Hij geeft ons uiteraard deskundige uitleg.*



*Je kan ze niet alleen bekijken, je kan er ook mee spelen : een war game ? Vergelijk het zeker niet met een computerspelletje, misschien eerder met schaken (dit is ook een war game, maar met een vergaande abstractie waarbij legers even groot zijn, het terrein altijd het zelfde is, ... ). Bij war games worden dobbelstenen gebruikt om het onvoorspelbare van de realiteit na te bootsen, een meetlat gebruikt in plaats van vakken. Wie graag zelf - jong of jong van geest - het bevel neemt van een eenheid, kom maar. Een paar minuten uitleg en je zit midden in het slagveld.*

*En wat is nu de link met de Oxford reis ? Toen de rebellie van de parlementairen in 1642 uitbrak week Koning Charles I (Stuart) uit naar ... Oxford, en verbleef er in , jawel, Christ Church. Het zou de koninklijke residentie blijven tot 1646, het einde van de eerste burgeroorlog en de nederlaag van Charles en de royalisten.*

- We hebben voor enkele van de toneelvoorstellingen in de Plomblom nog plaatsen over. Vooral voor de eerste voorstelling op 4 oktober (Trojaanse Helden) is er nog ruim plaats. Geïnteresseerd ? Bel ons op 053/66.10.43 of stuur ons een mailtje.
- De daguitstap naar Oudenaarde is verplaatst naar zaterdag 12 oktober. Meer daarover in een volgende uitnodiging.

Met vriendelijke zomergroeten vanwege het bestuur