

Beste Davidsfondsters,

We kunnen jullie alweer enkele nieuwe activiteiten aankondigen, voor elk wat wils.

Herfstwandeling zondag 11 november om 13.30 uur

We gaan wandelen in Honegem, een natuurgebied gelegen tussen Aalst en Lede. Natuurpunt heeft er twee wandelingen uitgetekend. We kiezen voor de 'natte voeten'-versie, een tocht van 10 kilometer langs beken (de Molenbeek, de Dorebeek, de Zwarte Gracht), door bossen en weidelandschappen, over smalle padjes en meestal onverharde wegen.

Tijdens onze voorbereiding viel het met de 'natte voeten' nogal mee, maar de wandelschoenen zijn toch best tegen wat modder bestand.



We vertrekken met eigen vervoer om 13.30 uur op het Dorp van Denderleeuw. Wie meewil geeft liefst een seintje op tel.nr 053/66.10.43 of stuur een mailtje naar info@davidsfondsdenderleeuw.be.

Literaire avond vrijdag 14 december om 20 uur

Als tweede boek voor dit seizoen kozen de leden van onze leesgroep voor '**Het leven van Pi**' van Yann Martel, die in 2002 de Bookerprijs won. Wees gerust, geen boek over wiskunde, maar een meeslepend 'avonturen'-verhaal, met meer dan één dubbele bodem.

Hoofdpersoon is Pi, een jongen in India. Hij wordt als hindoe geboren, maar leert ook de islam en het christendom kennen, en combineert ze alle drie in zijn leven. Zijn vader is eigenaar van een dierentuin en bij de verhuizing overzee naar Canada, gebeurt een ongeluk, en Pi komt terecht op een reddingsvlot, als enige mens, maar met een Bengaalse tijger, een hyena, een gewonde zebra en een Orang Oetan. De dieren eten elkaar op en uiteindelijk blijft Pi alleen over met de tijger, die hij de bijnaam Richard Parker geeft.

De POB bestelt zoals gewoonlijk een ruim aantal boeken, die gedurende een langere tijd kunnen uitgeleend worden. Geef ons een seintje als je op de hoogte wil gebracht worden wanneer de boeken beschikbaar zijn.

Schrijf ook al volgende datum in uw agenda

Kaas- en Wijnavond Vrijdag 7 december om 20 uur

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.