

Beste Davidsfondsters,

Na een deugddoende zomerstop starten we het nieuwe werkjaar met een

 **Daguitstap naar Kortrijk**  
Zaterdag 6 oktober 2012



De Groeningestad, in het hart van de Leiestreek, heeft een boeiend verleden maar is tegelijkertijd een stad van innovatie, creatie en design waar het gezellig winkelen is. We worden er verwelkomd en begeleid door enkele bestuursleden van de Davidsfondsafdeling Stasegem, de huidige thuisbasis van ons ex-lid Bart Van Belle.

We komen samen in het station van Denderleeuw om 8.40 uur. Bij aankomst in Kortrijk voorzien we tijd voor een koffie. Daarna maken we een stadswandeling onder begeleiding van een plaatselijke gids die ons de belangrijkste monumenten uit de Kortrijkse geschiedenis laat zien.

Het middagmaal wordt een verrassing, ons aangeboden door Davidsfonds Stasegem. In de namiddag bezoeken we “ Kortrijk 1302 “. Dit is een multimedia belevingscentrum waar het ware verhaal wordt verteld van de Guldensporenslag die op 11 juli 1302 op de Groeningenkouter werd uitgevochten.

Rond 15.30 is het tijd voor een koffie met Kalletaart, het typisch gebak van de streek. Hierna kan iedereen kiezen. Tijd om te shoppen of een ‘kroegentocht’ om enkele Kortrijkse biertjes te proeven : de keuze kan ter plaatse gemaakt worden. De terugkeer naar Denderleeuw is voorzien rond 18 uur.

De prijs bedraagt €25 (trein, koffie bij aankomst, middageten, gids en inkomgelden, koffie met Kalletaart). Inschrijven kan bij Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr 053/66.10.43) of via email [info@davidsfondsdenderleeuw.be](mailto:info@davidsfondsdenderleeuw.be).

We hopen, samen met jullie, een boeiende dag te beleven.

---

 **Opendeurdagen**

We zetten opnieuw de deuren van zaal Breughel open voor de hernieuwing van uw lidmaatschap op **zaterdag 22 september** van 17.30 uur tot 20.00 uur **en zondag 23 september** van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Ruim 250 boeken, uitgegeven door het Davidsfonds, zijn beschikbaar voor inzage. Geschiedenis en kunst staan voorop, maar ook toerisme, lifestyle, zingeving, fictie en non-fictie romans zijn ruim vertegenwoordigd. Voor de jongeren zijn er talrijke kinder- en jeugdboeken. Een goed idee om tijdig een zinvol sinterklaas- of nieuwjaarsgeschenk aan te schaffen.

 **Literaire avond**

Op vrijdag 12 oktober starten we het nieuwe seizoen met ‘**Post voor Mevrouw Bromley**’ van Stefan Brijs. We komen daarvoor samen in de leeszaal van de Plaatselijke Openbare Bib om 20 uur.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.