

Beste Davidsfondsters,



We zijn bijna toe aan het derde luik in de viering van ons 100-jarig bestaan : het

## *dubbelconcert met Willem Vermandere.*

We zijn nog niet uitverkocht. Vooral voor het concert op zondag is er nog plaats. We rekenen dan ook op onze leden om nog wat reclame te maken en misschien enkele vrienden of familieleden mee te brengen.

Met volgende haiku's en tanka brengen we jullie alvast in de sfeer, niet alleen voor het concert met Willem Vermandere maar ook voor de volgende bijeenkomst van onze leesgroep (zie onderaan).

met baard en gitaar  
de Willem van de Westhoek  
een natuurtalent

Bange blanke man,  
computerspecialist.  
Of Vermandere ?

Vertellemen  
over kruisen en klaprozen  
in de westenwind  
van zijn Bachten de Kupe -  
Vermandere op z'n best

We herinneren nog even aan de gegevens

- Optredens **op zondag 22 januari om 15 uur** en **zaterdag 28 januari om 20 uur**
- Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de bestuursleden of telefonisch op nummer 053/66.10.43
- Leden die hun gratis kaart nog niet gevraagd hebben, mogen zich nog steeds melden.
- En vooral : wees op tijd

## **Dotterwandeling** op zondag 5 februari

Voor onze winterwandeling blijven we opnieuw in de buurt. We gaan wandelen in Heldergem, in het beschermd natuurgebied 'Den Dotter', gelegen op de grens tussen Haaltert en Erpe-Mere. De goudgele dotterbloem is een typische voorjaarsbloeier in de natte graslanden en de broekbosjes aan de oevers van de Molenbeek. Voor de bloemen zal het nog te vroeg zijn maar de kans dat het nat en modderig is, zit er dik in. Zorg dus voor aangepast schoeisel. De afstand bedraagt 7.7 km.



Wij verzamelen om 13u30 op het Dorp van Denderleeuw en rij den gezamenlijk naar het Oud Dorp van Heldergerm waar de wandeling een half uurtje later start. Na de wandeling maken we tijd voor een verfrissing of een opwarmertje in 'De Gouden Koterhaak'.

Voor onze reis naar het Harzgebergte en Goslar van 17 tot 20 mei zijn nog plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan dus nog op tel.nr 053/66.10.43. Het volledige programma is te vinden op onze website.

Op 24 februari nodigt onze leesgroep u uit voor een uiteenzetting over haiku's. Roland Leune, onze specialist ter zake, legt uit wat een haiku is, waar hij vandaan komt. Hij legt ons een aantal voorbeelden voor en ... laat ons allicht ook eens proberen om zelf een haiku te maken. Meer hierover in een volgende uitnodiging.

De vrije bijdrage voor Welzijnsschakels tijdens 'U zijt Wellecome' bracht een mooi bedrag op van 355 EUR. Hartelijk dank hiervoor aan alle aanwezigen.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.