

Beste Davidsfondsen,

Graag nodigen we jullie uit voor onze 4-daagse reis naar



## **Goslar & het Harzgebirge** Van 17 – 20 mei 2012

Het Harzgebirge, gelegen in het midden van Duitsland, biedt een harmonieuze mix van natuur en cultuur. Eigenaardige rotsformaties, kloven en ravijnen, klaterende beken en hier en daar stuwmeren en watervallen vormen er de romantische bekoorlijkheid van het landschap. De culturele attractiepolen zijn typisch Duitse stadjes : Goslar, Hildesheim, Paderborn, Hameln en de voormalige Oost-Duitse steden Quedlinburg en Wernigerode.

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van aanpassingen).

### **Dag 1 : Denderleeuw – Paderborn - Goslar**

We vertrekken in de ochtend met een luxe touringcar vanuit Denderleeuw richting het Harzgebirge in Duitsland. We maken een tussenstop in Paderborn, de voormalige Keizersstad, waar we wandelen langs de Kaiserpfalz, de Dom, de bron van de rivier de Pader, de kortste rivier van Duitsland, en vele andere historische bouwwerken.



### **Dag 2 : Goslar**



In de voormiddag verkennen we onze verblijfplaats Goslar, die door de aanwezigheid van 47 kerken en kapellen ook wel het 'Rome van Duitsland' wordt genoemd. Ieder gebouw in Goslar heeft een eigen geschiedenis. We maken een stadswandeling langs de statige Kaiserpfalz met vele romaanse bogen en het grootste en best bewaarde wereldlijke gebouw uit de 11de eeuw in Duitsland, de Peterstrasse en de oude Marktplatz met het Raadhuis.

Na de lunch laten we de keuze : een verdere verkenning van Goslar met bezoeken aan de Kaiserpfalz en de Huldigungszaal in het gotische Raadhuis of een (stevige) wandeling naar de Brocken, het hoogste punt van Noord-Duitsland. Bij het oppikken van de wandelaars rijden we een stukje door het Nationale Park Harz, langs de 'Deutsche Ferienroute Alpen-Ostsee'.

### **Dag 3 : Quedlinburg - Wernigerode**

We brengen een bezoek aan twee pareltjes in de Harz die gelegen zijn in het voormalige Oost-Duitsland. In de voormiddag bezoeken we Wernigerode, één groot middeleeuws openluchtmuseum. De stadswandeling leidt ons langs vele kleurrijke vakwerkhuizen, het laatgotische stadhuis, het marktplein en het slot.

Na de middag bieden we opnieuw de keuze : een bezoek aan Quedlinburg, met de stiftskerk van Sint-Servaas, het kasteel en het historische centrum of een wandeling door Bodetal (ook wel de Grand Canyon van de Harz genoemd).



## Dag 4 : Hildesheim

Na het ontbijt begeven we ons naar Hildesheim. We bezoeken de romaanse drieschepige basiliek met monumentale bronssculpturen. Daarnaast ook de ottoonse St.-Michaelskirche en het historische marktplein met het Knochenhauersamtshaus en het Backeramts Haus.



Daarna vatten we de terugreis naar Denderleeuw aan.

We doen voor deze reis, net als vorig jaar, een beroep op het reisbureau CTT.



We overnachten in het **Hotel Der Achtermann**, een viersterrenhotel op 5 minuten wandelen van de oude binnenstad van Goslar, met een duizend vierkante meter grote wellness-ruimte met zwembad en vier sauna's.

De prijs voor deelname aan deze vierdaagse reis bedraagt 450 €. De toeslag voor een éénpersoons-kamer bedraagt 45 €. Niet-leden betalen een toeslag van 30 € of kunnen uiteraard lid worden.

In de prijs zijn inbegrepen: verplaatsing met de bus, 3 overnachtingen op basis van half pension, inkomgelden, Nederlandstalige gids (met oortjes – audiosysteem) en 3 middagmalen of lunchpakketten. De dranken bij de maaltijden zijn niet inbegrepen.

### **De inschrijvingen starten op donderdag 22 december om 20 uur.**

Wie mee wil, belt naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Het voorschot van 150 € per persoon dient onmiddellijk betaald te worden op rekeningnr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet betaald worden vóór 15 april 2012.

---

## **U zult Wellekome** op maandag 26 december om 16 uur

Op tweede kerstdag nodigen we u uit voor een samenzang. Samen met het koor 'Chorus Christi' zingen we, onder leiding van dirigent Filip Vanacker, een aantal bekende en minder bekende oude Vlaamse kerstliederen. Deze samenzang heeft plaats in de kerk van Huissegem om 16 uur. Je krijgt ter plaatse een zangbundel.

Deelname is gratis, we vragen wel een vrije bijdrage voor het **goede doel**. De opbrengst gaat naar **Welzijnsschakels**, dat groepen van vrijwilligers samenbrengt en mensen die uitgesloten worden meer kansen biedt.



En tenslotte wensen we jullie vanwege het Davidsfondsbestuur



*Een zalig Kerstfeest  
en een Gelukkig Nieuwjaar*