

Beste Davidsfondsters,

Vooraleer we Nieuwjaar gaan vieren, nodigen we jullie graag nog uit voor niet minder dan 3 activiteiten in de loop van december.



Ledenfeest op vrijdag 2 december Officiële viering 100 jaar Davidsfonds Denderleeuw

We herhalen nog even wat er op het menu staat : een aperitiefje met bubbels, een 3-gangenmenu van Belgische, Franse en Italiaanse kazen met gepaste wijnen, brood en een stukje fruit en een dessertje met koffie met nog een speciale afsluiter. Wie geen kaas eet kan een vleesbuffet bestellen. We brengen tussendoor een verslag van onze reis naar Italië en enkele andere herinneringen uit ons 100-jarig bestaan.

Het feest start om 20 uur **in de refter van het IKSO**, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 16 €, studenten betalen 6€, kinderen 2€. Om in te schrijven bel je eerst naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) of via e-mail en schrijf je het gepaste bedrag over op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Leesgroep op vrijdag 9 december “De Geheugenhut” van Tom Judt

“Met de dood in zicht componeerde historicus Tony Judt 25 autobiografische essays: persoonlijk en pakkend, eerlijk en helder. De geheugenhut is het adieu van een bijzonder man. De geheugenhut staat vol memorabele passages. Judt vergelijkt Churchill met Rubens en Blair met de hebzuchtige Damien Hirst; hij bekijkt de betekenis van Indiaas eten voor de Britten, probeert te achterhalen waarom zijn vader steeds weer Franse wagens kocht en legt aan de hand van zijn ervaringen met zijn norse leraar Duits uit waarom ‘goed les krijgen het enige van school is dat het herinneren waard is’.” (De Standaard)

Onze leesgroep komt samen om 20 uur in de leeszaal van de Plaatselijk Openbare Bibliotheek. Iedereen is welkom.

U zult Wellekome op maandag 26 december

Op tweede kerstdag nodigen we u uit voor een samenzang. Samen met het koor ‘Chorus Christi’ zingen we, onder leiding van dirigent Filip Vanacker, een aantal bekende en minder bekende oude Vlaamse kerstliederen. Deze samenzang heeft plaats in de kerk van Huissegem om 16 uur.

Deelname is gratis, we vragen wel een vrije bijdrage voor het **goede doel**. De opbrengst gaat naar **Welzijnsschakels**, dat groepen van vrijwilligers samenbrengt en mensen die uitgesloten worden meer kansen biedt.



Met vriendelijke groeten van het bestuur