



Beste Davidsfondzers,

Graag nodigen we jullie uit op **dinsdag 16 maart** om 20 uur voor een voordracht van Majoor Carl Vandepitte, afkomstig van Denderleeuw en woonachtig in Affligem, over de

Ervaringen van een Belgische militair op Kaboel International Airport, Afghanistan

Van 01/03/09 t.e.m. 01/07/09 werd de luchthaven van Kaboel beschermd door het BELgisch LUXemburgse detachement van de International Security and Assistance Force 19 kortweg BELUISAF 19, onder leiding van majoor Carl Vandepitte. Onder mandaat van de Verenigde Naties en van de Belgische regering vervullen de Belgen hun opdracht op Kaboel International Airport (KAIA). De Belgen, samen met de Luxemburgers, zetten zich sinds 2003 in om KAIA te vrijwaren en te beschermen. 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Afghanistan heeft geen toegang tot de zee, vandaar het enorme belang dat moet gehecht worden aan het permanent veilig openhouden van deze luchthaven. Ook de meer dan 30 andere nationaliteiten op KAIA genoten en genieten nog steeds van de professionele bescherming die door de opeenvolgende Belgisch-Luxemburgs detachementen wordt geleverd.

Na een intensieve voorbereidingsperiode met onder andere een cohesieoefening te Vlasmeer en een Mission Rehearsal exercise te Beauvechain werd het detachement BELUISAF 19 eind februari 2009 overgevlogen naar Kaboel, Afghanistan. Het detachement bestond uit militairen van verschillende eenheden, de belangrijkste zijn het 12/13 Linieregiment uit Spa, het 14 Regiment luchtdoelartillerie uit Nieuwpoort en het 51 Bataljon Logistiek uit Sijsele. Tevens was er één Luxemburgse sectie geïntegreerd.

Deze activiteit heeft plaats in het medialokaal van IKSO, Middenstraat 10 te Denderleeuw. Deelname is gratis, maar om praktische redenen vragen we wel om aan te melden op tel.nr. 053/66.10.43 of via e-mail.

Onze volgende **literaire avond** heeft plaats op vrijdag 5 maart om 20 uur in de leeszaal van de Openbare Plaatselijke Bibliotheek. We bespreken er 'Tirza', een meesterwerk waarmee **Arnon Grunberg** in 2007 zowel de Libris literatuurprijs als de Gouden Uil won

Tirza is een roman over een man die zijn kind wil beschermen. Een boek over wat het betekent om misselijk te zijn van liefde voor je kind, over de vraag wanneer je met recht kunt zeggen: 'Ik heb gedaan wat ik kon.' 'Je moet niet vergeten,' zei hij zacht, 'dat ze een beetje bang voor je zijn. Ze zijn voor alles bang, maar het allerbangst zijn ze voor jou. Daarom moet je de jongen die je hebt uitgekozen meenemen naar een plek waar niemand jullie kan zien, een geheime plek moet het zijn. En daar moet je hem zachtjes aanraken. Eerst zal hij schrikken. Maar jij moet niet schrikken. Wat er ook gebeurt, je moet nooit schrikken. Je moet hem gewoon nog een keer aanraken. En dan moet je zeggen: 'Ik ben Tirza en ik heb je lief.'

Iedereen die het boek gelezen heeft, is van harte welkom.

De **wedstrijd** op onze website kent een stijgend aantal deelnemers. Deze maand is er een spannende thriller te winnen. Deelnemen dus !

Op de website zijn ook verslagjes te vinden van onze **winterwandeling** in De Osbroek (met foto's) en van de prijsuitreiking van de **Junior Journalistwedstrijd** (met de werkjes van de winnaars).

Met vriendelijke groeten van het bestuur