



Beste Davidsfondersers,

Om ons werkjaar af te sluiten nodigen u graag uit voor een

Avondwandeling in het Kravaalbos ***op vrijdag 13 augustus***

Het Kravaalbos in Meldert is één van de laatste bossen die ten noordwesten van Brussel overblijven. Het is nog een deel van het vroegere koolwoud, waartoe ook het Zoniënwood en het Hallerbos behoorden. We doen opnieuw een beroep op Peter De Tollenaar, de natuurgids die ons ook al begeleidde op onze tocht door het Osbroek.



We komen samen om 18.30 uur op de parking IKSO / Delhaize aan de Middenstraat te Denderleeuw. We rijden met eigen vervoer naar het Hof ter Putte, Putstraat 99 in Meldert, waar de wandeling start om 19 uur. De wandeling is ongeveer 5 kilometer lang. Na de wandeling drinken we nog iets bij 'Stinne'.

De prijs voor deelname bedraagt 5 EUR (gids en een drankje achteraf). Wie meewil, gelieve eerst te bellen naar Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr 053/66.10.43) of een mailtje te sturen naar info@davidsfondsdenderleeuw.be en nadien het juiste bedrag over te schrijven op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

We hebben nog enkele deelnemingspakketten in voorraad voor de **Zomerzoektocht** van het Davidsfonds in het Brugse Ommeland (streek links van de E40, richting Kust, tussen afrit Aalter en Oostkamp).

Ontdek er

- het bloemendorp Kanegem, tevens geboorteplaats van Briek Schotte en kardinaal Daneels
- het provinciaal domein Bulkskampveld en de bossen van Beernem
- het stadje Tielt, met zijn mooie Belfort en Lakenhalle

Een pakket kost 14 EUR en kan besteld worden via telefoon (053/66.10.43) of via email info@davidsfondsdenderleeuw.be. Schrijf nadien het juiste bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Bij het deelnemingspakket ontvangt u ook het boekje : "Het Brugse Ommeland : van Ardoorie tot Zuienkerke" (188 blz), waarin u genoeg tips vindt om een hele vakantie te vullen, kort bij huis. Eén van de deelnemers van onze afdeling wint ook zeker een boek ter waarde van 60 EUR.

Wie meegaat naar de **Virga Jesse Ommegang in Hasselt op 22 augustus** wordt verwacht aan de parking IKSO / Delhaize in de Middenstraat te Denderleeuw om 8.30 uur.

Nog een leestip voor de komende vakantie : de volgende boeken voor onze leeskring.

- *Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht* van Mark Haddon
- *De nacht voor de scheiding* van Sandor Marai

Met vriendelijke groeten van het bestuur