



Meer info op
www.davidsfondsdenderleeuw.be

Beste Davidsfondsters,

Onze voorbije activiteiten waren alweer een schot in de roos (of moeten we zeggen “tulp”). De reis naar Fontainebleau en Troyes, met 60 deelnemers, bracht ons terug in de tijd van Louis XIV en Napoleon, met de kastelen van Vaux-Le-Vicomte en Fontainebleau. In het bos van Fontainebleau liepen we over de rotsen, gevormd in het tertiair tijdperk zo’n 30 miljoen jaar geleden. Het historisch centrum van Troyes was een echte ontdekking. Met een champagne-degustatie sloten we de reis af in stijl. Een eerste selectie van foto’s is reeds te bekijken op onze website.

Tien van onze leden voltooiden de bedevaart naar Halle. Onze parcoursbouwers Johan en Linda zorgden voor een schitterend parcours door het rustige Pajottenland. We doen dit volgend jaar opnieuw, misschien wel de start van een nieuwe traditie ...

Je kan nog tot 13 juni meedoen aan de verkiezing van onze beste tulpenfoto’s. Ga eens kijken op onze website en stuur ons uw keuze.

Voor de **Zomerzoektocht** trekken we dit jaar naar Tielt en het Brugse Ommeland. Een streek van lieflijke landschappen en pittoreske dorpen en kleurrijke bossen. De zoektocht kan zowel met de auto als met de fiets worden afgelegd.

In de bijgevoegde brochure vind je hierover alle informatie. Bestel tijdig uw deelnemingspakket : een goede voorbereiding is geen overbodige luxe. Deelnemingspakketten kosten € 14 voor Davidsfondsleden (18 EUR voor niet-leden). Je kan bestellen via telefoon (053/66.10.43) of via email info@davidsfondsdenderleeuw.be. Schrijf nadien het gepaste bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Graag nodigen we jullie uit voor onze jaarlijkse **Lutgardismis** op zondag 13 juni om 10.30 uur in de kerk van Leeuwbrug. We herdenken er onze overleden bestuurleden en leden.

De eucharistieviering zal opgeluisterd worden door het mannenkoor van Leeuwbrug. Na de mis bieden we jullie een drankje aan.

Onze laatste **literaire avond** van dit seizoen heeft plaats op **vrijdag 4 juni om 20 uur** in de leeszaal van de Openbare Plaatselijke Bibliotheek. We bespreken er ‘**De eenzaamheid van de Priemgetallen**’ van Paolo Giordano, één van de literaire ontdekkingen uit 2009.

De zevenjarige Alice moet van haar vader elke dag naar skiles. Op een mistige ochtend zondert zij zich af van haar skiklasje, komt ten val en ondervindt daar de rest van haar leven de gevolgen van.

Mattia is hyperintelligent en schaamt zich voor zijn zwakbegaafde tweelingzusje Michela. Als de tweeling op weg is naar een verjaardagspartijtje laat Mattia Michela achter op een bank in het park met de opdracht dat ze daar op hem moet wachten. Als hij terugkomt is zijn zusje verdwenen.

Op de middelbare school kruisen de levens van Alice en Mattia elkaar en er ontstaat een uitzonderlijke vriendschap. Ze voelen zich vanaf de dag van hun ontmoeting verbonden, maar merken al snel hoe moeilijk het is om wezenlijk contact met elkaar te krijgen.

Iedereen die het boek gelezen heeft, is van harte welkom.

Met vriendelijke groeten van het bestuur