



Afdeling Denderleeuw Nieuwsbrief

- Bestuur
- Lid Worden
- Laatste Uitnodiging
- Archief Uitnodigingen
- Wandelingen
- Fietsroutes
- Reizen
- Leeskring

Op vrijdag 5 december om 20.00 uur nodigen wij u uit op ons

Ledenfeest



- Als aperitief laten we u proeven van een witte wijn uit de Ahrvallei, terwijl u naar begeleidend beeldmateriaal kijkt van onze voorbije reis naar Duitsland.
- De hoofdschotel bestaat traditioneel uit een rijk kaasassortiment, opnieuw met rode Bourgognewijn
- Afsluiten doen we met koffie en gebak
- Tussendoor krijgt u een 'muzikaal' intermezzo

Het feest heeft plaats **in de refter van het IKSO**, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 15 €, Studenten betalen 6€ , kinderen 2€. U kan inschrijven bij Frank De Saedeleer (tel.nr. 053/66.10.43) vóór 2 december of via e-mail (info@dfdenderleeuw.be). Daarna schrijft u het passende bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Beste Davidsfondser,

We openen voor één keer met een beeld van onze website, die we zopas een lichte restyling hebben gegeven.

Onze website is tegelijkertijd het uithangbord en het archief van onze afdeling. Je vindt er niet alleen informatie over onze toekomstige activiteiten, maar ook wie op zoek is naar een tip voor een uitstapje, een reisje kortbij, een wandeling, een goed boek, ... vindt zeker zijn gading.

Meteen bent u ook nog eens uitgenodigd voor ons ledenfeest. De kans is groot dat we meer deelnemers hadden voor de voetbalmatch Dender – Kortrijk dan voor ons ledenfeest. We hopen dan ook dat de éénmalige voetbalfans zich ook eens laten verleiden door een kaas- en wijnavond. En, hoewel wij dit traditioneel een 'ledenfeest' noemen, zijn niet-leden meer dan welkom. Dus : wie zijn vrienden meenam naar het voetbal, moet niet aarzelen om hen ook eens mee te nemen naar hun 'ledenfeest'.

Om nog wat reclame te maken voor onze website vindt u achteraan deze uitnodiging nog een kleine prijsvraag. Wie zelf geen internetaansluiting heeft, heeft altijd wel een familielid of buur om een handje te helpen.

Alvast succes gewenst vanwege het bestuur

Graag nodigen we jullie uit voor onze driedaagse reis naar

Nederland

Van 22 tot 24 mei 2009

(Hemelvaart-weekend)

Onze bestemming ligt deze keer op amper twee uurtjes rijden van Denderleeuw, maar het programma biedt toch opnieuw heel wat onbekende pareltjes : een combinatie van gezellige stadjes, verrassende kunst, ongerepte natuurgebieden en culinaire genoegens van hoog niveau !

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van aanpassingen)

DAG 1 : Vrijdag 22 mei

- We vertrekken om 7.30 uur stipt in de Middenstraat te Denderleeuw. (parking voor AD Delhaize). Via Antwerpen rijden we Nederland binnen, waar we onze eerste afspraak hebben in **Willemstad**, één



van de Nederlandse vestingsteden uit de 17^{de} eeuw die haar oorspronkelijk karakter nog grotendeels heeft bewaard.

We starten er met een koffie en koek en maken onder leiding van een gids een wandeling door het dorp : langs het haventje, over de stadswallen en met een bezoek aan het Mauritshuis.

- Tegen de middag vertrekken we naar onze volgende bestemming : **Schiedam**. We gaan er recht naar het jenevermuseum. Niet voor een rondleiding, maar voor een kleine proeverij, vergezeld van een licht hapje. Indien we nog tijd hebben volgt nog een korte wandeling door het centrum van Schiedam.
- We rijden verder naar **Den Haag**, waar we het Escher-museum bezoeken. Maurits Escher (1898-1972) is een van 's werelds meest beroemde grafici, vooral met zijn zogenaamde “onmogelijke” tekeningen, zoals Klimmen en Dalen en Relativiteit, maar ook met zijn metamorfoses.

Ook hier maken we nadien nog een korte wandeling in het centrum van Den Haag, langs het Binnenhof (verblijfplaats van de Nederlandse regering).

- Rond 18 uur rijden we naar ons hotel in Leidschendam, waar ons een driegangenmenu wacht.



DAG 2 : Zaterdag 23 mei

- Om 9.00 uur vertrekken we naar **Leiden**, 20 kilometer ten noorden van Den Haag. Leiden is vooral bekend om haar universiteit (gesticht in 1575) en als geboorteplaats van Rembrandt. De stad ademt nog steeds de sfeer uit van de Gouden Eeuw. We kuieren onder leiding van een gids langs monumentale panden, kleine steegjes, intieme hofjes en snuiven een vleugje poëzie op, met enkele van de vele muurgedichten. Aansluitend krijgt u vrije tijd om wat te winkelen of voor een lichte hap, waarna we een boottochtje maken op de grachten.
- Rond 15 uur vertrekken we naar het duinengebied tussen Leiden en Den Haag : 20 kilometer ongerept kustgebied. Voor de wandelaars volgt een stevige wandeling door de duinen en langs het strand met als einddoel : **Scheveningen**. Wie het liever wat rustiger houdt, kan met de bus mee naar Scheveningen en houdt het bij een kortere wandeling op de dijk en op de wereldberoemde pier.
- We sluiten de dag af met een vijfgangendiner, inclusief aangepaste wijnen.



DAG 3 : Zondag 24 mei

- We vertrekken om 9.00 uur naar **De Biesbosch**, één van de grootste natuurgebieden in Nederland, net ten oosten van Dordrecht. Natte gebieden, boordevol planten en dieren, wuivende rietkragen, vochtige poldertjes met bijzondere wilde bloemen, woeste ruigten waarin kiekendieven hun jongen grootbrengen en klotsende krekens, waar de ijsvogel jaagt. De Biesbosch is in feite een cultuurlandschap, een landschap dat in belangrijke mate door mensenhanden is gevormd. We krijgen een inleiding in het Biesbosch Museum, waarna we tijdens een wandeling van ruim een uur één van de polders verkennen. Als afsluiter maken we een ‘fluisterboot’-tocht die ons in de kleinste krekens brengt.
- We rijden verder naar Slot Loevestein, gelegen op de samenvloeiing van Maas en Waal. Het slot werd vroeger dan ook gebruikt als tolhuis. In de 17^{de} eeuw werd het gebruikt als staatsgevangenis. We brengen een “vrij” bezoek.
- Om onze reis af te sluiten, wandelen (en varen) we naar het vlakbij gelegen **Woudrichem**. Net als Willemstad is dit één van de Nederlandse vestingstadjes. We verkennen het stadje met een gids en doen ook nog iets aan de hongerige magen.
- Rond 18.00 vangen we de terugreis aan. Aankomst in Denderleeuw rond 20.00 uur.



We overnachten in het **Hampshire Green Park** hotel (****) te Leidschendam. Alle kamers hebben toilet, douche/bad, minibar en tv.

De prijs voor deelname aan deze driedaagse reis bedraagt 350 €. De toeslag voor een éénpersoons-kamer bedraagt 50 €. (+ 25 EUR voor niet-leden)



In de prijs zijn inbegrepen: verplaatsing met de bus, 2 overnachtingen met ontbijtbuffet, koffie met koek in Willemsstad, de degustatie in het Jenevermuseum, een driegangenmenu incl. huiswijn, een gastronomisch 5-gangenmenu met aangepaste wijnen, middag- en avondsnaak op dag 3, de boottocht in Leiden en in de Biesbosch, toegangsgelden (Mauritshuis, Eschermuseum, Slot Loevenstein) en gidsen (Willemstad, Leiden, Woudrichem).

De inschrijvingen starten op zondag 30 november om 19 uur.

Wie mee wil, belt naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Het voorschot van 100 € per persoon dient onmiddellijk betaald te worden op rekeningnr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet betaald worden voor 10 maart.

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar, eventueel uit te breiden tot 60.

Er zijn twee plaatsen vrijgekomen voor de balletvoorstelling 'Het Zwanenmeer' op **zondag 7 december**. Wie interesse heeft, belt snel naar 053/66.10.43. (meer inlichtingen op onze website).

Praktische afspraak voor de deelnemers : we komen samen in het station van Denderleeuw om 13.30 uur.

Onze volgende literaire avond heeft plaats op **vrijdag 12 december**. Bemachtig een exemplaar van 'De Geschiedenis van de Liefde' van Nicole Kraus, begin te lezen en kom op 12 december om 20 uur naar de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.

Schrijf alvast de datum van ons **nieuwjaarsconcert** in uw agenda : **zaterdag 17 januari 2009**.

Prijsvraag

Stuur het antwoord op volgende vragen door naar prijsvraag@dfdenderleeuw.be. We hebben 3 Roetskalenders (waarde 11 EUR) in de prijzenkast liggen. Op ons ledenfeest zal een onschuldige hand de drie winnaars trekken. De wedstrijd is voorbehouden aan onze leden.

Vraag 1 : op welke wandeling grepen we naast de aangekondigde Mattentaarten ?

Vraag 2 : Welk kasteel bezochten we in de buurt van Utrecht ?

Vraag 3 : Welk boek van Leo Pleysier stond op het programma van onze leesgroep ?

De antwoorden zijn uiteraard te vinden op www.dfdenderleeuw.be.