



Meer info op [www.dfdenderleeuw.be](http://www.dfdenderleeuw.be)

Beste Davidsfondser,

We beginnen alweer een nieuw werkjaar : **jaargang 97**. Nog enkele jaren te gaan voor we ons eeuwfeest vieren. Kent u ook het spreekwoord : 'Hoe ouder, hoe zotter' ? Nu al twee jaar bieden we onze leden een presentje aan, een traditie die we graag verderzetten. We kozen voor een souvenir aan onze voorbije meerdaagse reis naar de Ahr-vallei. Uw bestuurslid brengt het binnenkort mee als hij / zij langskomt voor de hernieuwing van uw lidmaatschap.

Om te bewijzen dat we op onze leeftijd nog in goede conditie zijn, geven we graag een overzichtje van onze komende activiteiten ...

- U kan nog mee voor onze Ardennenwandeling op **zaterdag 13 september**. Een mooie tocht rond het stuwmeer op de boven-Ourthe in Nisramont, één van de mooiste plekjes in de Ardennen. Inschrijven kan telefonisch op nummer 053/66.10.43 of via [info@dfdenderleeuw.be](mailto:info@dfdenderleeuw.be).
- Bespreking van de zoektocht op **donderdag 25 september** om 20.30 uur in 'De Vrede'
- Op **zaterdag 18 oktober** organiseren we mee de tweede editie van **Vlaanderen Quizt**. Deze kwis wordt op hetzelfde ogenblik georganiseerd op 65 plaatsen in Vlaanderen.

*Geen aartsmoeilijke vragen, maar een gezellige quiz waarin je je eigen "roots" kan herkennen (of ontdekken). Test je kennis over alledaagse dingen.*

Onze afdeling organiseert deze kwis samen met IKSO en 11.11.11. De opbrengst van de avond gaat naar 11.11.11.

U krijgt al een voorproefje op [www.vlaanderenquizt.be](http://www.vlaanderenquizt.be). In een volgende uitnodiging bezorgen wij u meer gedetailleerde informatie. Zet alvast de datum in uw agenda en ga op zoek naar een ploeg van 4 kwissers.

(voor de voetballiefhebbers : geen probleem. Dender EH heeft zijn wedstrijd verplaatst naar 17 oktober)

- Voor onze eerste literaire avond, gepland op **vrijdag 24 oktober** staan 2 (korte) boeken op het programma

*Aarde en As van Atiq Rahimi vertelt ons een schrijnend verhaal dat dateert uit de Afghaanse burgeroorlog : een mooi maar sober werk over de waanzin van de oorlog die een mensenleven in slechts enkele luttele ogenblikken tot een chaos kan omvormen.*

*Zonder Bloed door Alessandra Baricco leest als een filmscript van een licht gewelddadige film, telt net iets meer dan honderd pagina's en gaat puur over het nemen van wraak.*



Van beide boeken zijn (binnenkort) meerdere exemplaren beschikbaar in de Bibliotheek.

Met vriendelijke groeten van het bestuur