



Meer info op www.dfdenderleeuw.be

Beste Davidsfondser,

Op **zondag 2 maart** bezoeken wij **Ronse**. Deze stad, vlakbij de taalgrens kende tijdens het interbellum een grote economische welvaart dankzij de bloeiende textielindustrie. Kaderleden en textielbaronnen lieten vrij snel aan de rand van de stad woningen optrekken in de modieuze stijl van dat moment: art deco. Door de toegenomen welstand werden steeds meer huizen in die trendy stijl opgetrokken. Ook nu nog telt Ronse heel wat art deco woningen, die wij met een stadsgids gaan ontdekken en bewonderen.

Wij vertrekken om 13u30 op het Dorp van Denderleeuw. De rondleiding start om 14u30 aan het station van Ronse en eindigt 2 uur later aan het café La Belle Epoque waar wij getrakteerd worden op een heerlijke Sint - Hermeskoffie en een Bommelke.

Voor dit alles betaalt u €9 per persoon (vervoer inbegrepen). De chauffeurs worden later vergoed in functie van het aantal inzittenden (2€ per persoon). Inschrijven doet u bij Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (telefoonnummer: 053/66.10.43) vóór 20 februari. Het passende bedrag schrijft u over op het rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.



Onze volgende literaire avond heeft pas plaats in april. We bespreken dan **Imperium** van **Robert Harris**. Dit is de biografie van Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.), zoals opgetekend door Tiro, zijn slaaf en secretaris. In één lange flashback vertelt Tiro het levensverhaal van een ambitieuze advocaat, die niet kon bogen op aristocratische voorouders en dus op eigen kracht de openbare ambten moest veroveren die hij ambieerde.

Om ons voor te bereiden en de tijdsgeest van het verhaal wat nader toe te lichten, hebben we aan **Yvette Truyen** gevraagd om ons wat te komen vertellen over de geschiedenis van de Romeinen in de eerste eeuw voor Christus, zodat we namen die in dit boek voorkomen goed kunnen situeren. Want hoe zat het nu weer tussen Pompeius, Crassus, Catilina en Caesar ? En hoe verliep de strijd tussen de aristocraten en de plebejers ? Hoe groot was het toenmalige Romeinse Rijk ? Welke oorlogen werden er uitgevochten ?

Yvette kent deze periode als voormalig lerares geschiedenis en latijn als geen ander. En ze weet dit bovendien op een heel bijzondere manier te vertellen. Niet te missen dus : op **vrijdag 29 februari** om 20 uur in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.

Iedereen is van harte welkom, ook wie het boek nog niet gelezen heeft. Omdat het aantal plaatsen beperkt is vragen we wel vooraf een seintje te geven op tel.nr. 053/66.10.43 of via info@dfdenderleeuw.be

Voor onze reis naar Duitsland zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Wie interesse heeft, belt naar 053/66.10.43.

Vriendelijke groeten van het bestuur