



Beste Davidsfondser,

Op **vrijdag 7 december om 20.00 uur** nodigen wij u uit op ons

LEDENFEEST

Zoals de dertig voorgaande editities bieden we een ruim assortiment kazen, we serveren onze laatste voorraad Bourgogne-wijn. We tonen u nog wat beelden van onze reis naar Bourgogne en misschien ook van onze komende reis naar Bonn en de Ahrvallei (daarover binnenkort meer) ... en u krijgt u een verrassend optreden ...

Sterren op de dansvloer

met demonstraties van Salsa, Merengue, Swing, Rumba, Weense wals, Polka, Sirtaki, ... Wie weet krijgt u zelf wel de kriebels ...

Het feest heeft plaats **in de refter van het IKSO**, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 15 €, Studenten betalen 6€, kinderen 2€.

U kan inschrijven bij Frank De Saedeleer (tel.nr. 053/66.10.43) vóór 4 december of via e-mail (info@dfdenderleeuw.be). Daarna schrijft u het passende bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Voor onze tweede literaire avond, gepland op **vrijdag 14 december** is de keuze gevallen op 'Knielen op een bed violen' van **Jan Siebelink**.

Ik ben altijd bang geweest om het complete verhaal te vertellen: het geleidelijke maar onstuitbare afglijden van een zachtaardig maar in zijn jeugd verwond man - vluchtend in het zwartste calvinisme - en het verdriet dat hij in zijn naaste omgeving veroorzaakt. Het is ook het verhaal van een grote liefde. Een man en een vrouw: de een wil overleven in het hiernamaals, de ander in het nu.

(uit een brief van de auteur aan zijn uitgever)

Bij voortdurende daalt Siebelink af in zijn verleden, om er weer uit te klimmen met de drang de keelsnoerende taferelen uit zijn jeugdijaren in het oerlandschap terug te zetten - of liever, ze daaruit te laten oprijzen, in bewoordingen die hunkeren naar de zintuiglijke souplesse van de decadenten, en tegelijk blijven tonen dat ze van oudtestamentische herkomst zijn.'

(Arjan Peters, de Volkskrant).

U kan het boek bestellen op tel.nr. 053/66.10.43 (kostprijs : 12.5 €).

Vriendelijke groeten van het bestuur