



DAVIDSFONDS DENDERLEEUEW

Jaargang 95 nr 7

Februari 2007

Beste Davidsfondser,

Op vrijdag 2 maart om 19.30 uur nodigen we iedereen uit op een voordracht van Mark Van de Voorde in het Koetshuis. Hij zal ons spreken over zijn boek

“Geloven is achterlijk, zeggen ze”

Van de Voorde vergelijkt het geloof met het scenario van de film “Le fabuleux destin d’Amélie Poulin”. Wie gelooft, loopt niet langer in de pas van de fanfare van honger en dorst, maar hongert naar gerechtigheid en dorst naar waarheid.

Mark Van de Voorde was jarenlang hoofdredacteur van Kerk en Leven en toen beducht door vele politici voor zijn column “Terzijde”. Momenteel is hij adviseur van Yves Leterme.

Na de pauze, waarin we een drankje aanbieden, volgt een reisreportage van een fietsvakantie in Bangladesh. Anne Van Neck maakte deze reis met enkele jongeren in het kader van de Damiaanactie en toont ons nu de mooiste beelden. Meteen een goede gelegenheid om alle kennissen en vrienden te bedanken die in het kader van deze reis de Damiaanactie een warm hart toedroegen met een milde bijdrage.

Voor deze activiteit wordt een bijdrage gevraagd van 3 EUR.



Op **vrijdag 16 maart** om 20 uur komt onze leesgroep bijeen voor de vierde bespreking van het werkjaar. Op het agenda staat dit keer

“Het bezoek van de Lijfarts” van Per Olov Enquist

In 1770 wordt Johann Friedrich Struensee, lijfarts van de geesteszieke Deense koning Christiaan VII, praktisch alleenheerser van Denemarken. Niet alleen weet hij door middel van talrijke hervormingen een fluwelen revolutie door te voeren, hij knoopt ook een liefdesbetrekking aan met koningin Caroline Mathilde, bij wie hij een dochter verwekt. De adel en het volk komen tegen Struensee in opstand. In januari 1772 wordt hij gevangengezet en in april van dat jaar terechtgesteld, na een proces dat in heel Europa opschudding veroorzaakt. Tegen de achtergrond van deze gebeurtenissen vertelt Per Olov Enquist een van psychologie en politiek doortrokken liefdesdrama. Een diepzinnige, boeiende en humoristische roman : literatuur van het allerhoogste gehalte.

Onze literaire avonden hebben plaats in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek, Vrijheidsstraat 11. Wie zich het boek wenst aan te schaffen (12.50 EUR), belt naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43)

Met vriendelijke groeten van het bestuur