



DAVIDSFONDS DENDERLEEUEW

Jaargang 95 nr 6

Januari 2007

Beste Davidsfondser,

Onze eerste activiteit van het jaar was alvast een voltreffer. Winnen op Anderlecht zat er niet echt in, maar wie er bij was, heeft toch genoten van een prachtig spektakel.

Vergeet vooral niet ons **Nieuwjaarsconcert** op **zaterdag 27 januari om 20 uur** in de **feestzaal van het IKSO**, Middenstraat 10. Het concert wordt muzikaal opgeluisterd door

VOCE D'ORO



Kaarten aan 5€ in voorverkoop zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden of zijn telefonisch te reserveren op nr 053/66.10.43 bij Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter. Toegangsprijzen zijn inclusief onze nieuwjaarsreceptie.



Op **4 februari** trekken wij naar de uitgestrekte kouter van Outer voor onze **winterwandeling**.

De bewegwijzerde wandeling kreeg de ietwat lugubere naam "Galgenveld wandelroute", verwijzend naar het vroegere galgenveld dat er was gelegen. Maar griezelig is deze wandeling allerminst: wij stappen door één van de prachtigste stukjes natuur op Ninoofs grondgebied. Wij genieten van een uniek en open landschap met mooie holle wegen en indrukwekkende vergezichten en waar de stilte bijna voelbaar is. Kortom een aanrader voor elke natuurliefhebber.

Wie wil deelnemen komt om 13u30 naar het dorp van Denderleeuw. Vandaar rijden wij naar de kerk van Lebeke, startpunt van onze tocht van +/- 7km. De wandeling loopt overwegend langs veldwegen en onverharde paden en na langdurige regen is waterdicht schoeisel dan ook een must.



Op **vrijdag 2 maart** hebben we Mark van de Voorde (ex-hoofdredacteur Kerk en Leven) te gast. Hij komt ons vertellen uit zijn boek "Geloven is achterlijk, zeggen ze". Meer hierover vindt u in een volgende uitnodiging

Literaire hoekje

Op **vrijdag 9 februari** om 20 uur
"Zaterdag" van Ian McEwan

Op **vrijdag 16 maart** om 20 uur
"Het bezoek van de Lijfarts" van Per Olov Enquist

Onze literaire avonden hebben plaats in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek, Vrijheidsstraat 11. U hoeft geen deskundige te zijn. De enige voorwaarde om deel te nemen is het boek te lezen.

Met vriendelijke groeten van het bestuur