



DAVIDSFONDS DENDERLEEuw

Jaargang 95 nr 4

November 2006

Beste Davidsfondser,

Graag nodigen wij u uit voor onze vierdaagse reis :



Kennismaking met Bourgogne

een oenologische, culinaire
en culturele verkenning

28 april tot 1 mei 2007



Bourgogne doet ons denken aan zijn wereldberoemde wijnen en zijn voortreffelijke gastronomie. Op deze reis gaan we hier dieper op. We doen dit onder leiding van 2 gidsen, die gepassioneerd zijn door wijn, en die de Bourgognestreek zeer goed kennen. Zij zullen ons de geheimen van het wijnproeven bijbrengen. Ook de innerlijke mens zal op een Bourgondische manier versterkt worden. Natuurlijk vergeten we niet om ook aandacht te besteden aan de culturele rijkdom en het prachtige landschap.

Het programma en de praktische informatie vindt u verderop in deze uitnodiging.



Op **vrijdag 8 december om 20.00 uur** staat ook ons **ledenfeest** volledig in het teken van deze reis. Naast de reeds aangekondigde Bourgogne wijnen, kunnen we u nu ook een degustatie aanbieden van een aantal kazen uit de Bourgogne streek.

Bovendien geniet u van één gratis deelname per lidmaatschap.

Waar wacht u nog op om in te schrijven ?



Om in te schrijven : bel naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) en schrijf daarna het passende bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Het programma van onze meerdaagse reis ziet er als volgt uit .
(onder voorbehoud van aanpassingen)

DAG 1 : Zaterdag 28 april

- Vertrek om 6.00 uur stipt in de Middenstraat te Denderleeuw.
(parking voor AD Delhaize)
- Middagmaal in Café de la Place in Marsannay in de noordelijke Bourgogne.
- Wandeling onder leiding van Daniel Wilmotte door de befaamde Grand Crus van de Côte d'Or (rode wijnen), om nadien op het Domaine Robert Sirugue in Vosne-Romanée de wijnen te degusteren. Het domein wordt uitgebaat door Marie-France Wilmotte en haar broer Jean-Louis Sirugue. Daniel Wilmotte is een Aalstenaar die 20 jaar geleden naar Bourgogne getrokken is, en trouwde met de dochter des huizes.
- Na deze eerste kennismaking rijden we naar het hotel voor het avondmaal en de overnachting.



DAG 2 : Zondag 29 april

- Ontbijt vanaf 7.30 uur.
- Vertrek om 9.00 uur naar Nolay.
- De niet-wandelaars bezoeken Nolay, een stadje met een oud centrum en middeleeuwse vakwerkhuisen. Er is een 15e-eeuwse markthal en een 16e-eeuwse Chapelle-St. Pierre.
- De wandelaars vertrekken voor een fikse wandeling van Nolay naar de Montagne-des-Trois-Croix.
- Samenkomst op de Montagne-des-Trois-Croix. Hier kunnen we genieten van het prachtige uitzicht over de Bourgognevallei.
- Bezoek aan Château de La Rochepot, een geweldige Bourgondische burcht uit de 13e eeuw met een dak met verglaasde dakpannen, ophaalbruggen, torens...
- Bezoek aan het domein Guy Fontaine & Jacky Vion. We genieten van een zeer uitgebreide en hoogstaande degustatie in wit en rood. De wijnen worden gekenmerkt door zeer veel kracht terwijl ze toch van een grote finesse getuigen. Teneinde stevig op onze benen te blijven staan wordt er ter plaatse gezorgd voor een lekkere casse-croûte met regionale producten. Eten doen we in de cuverie waar de wijnen aan hun rijping werken.
- Avondmaal in restaurant L'Escale. Een jong en dynamisch koppel is sinds een paar jaar de culinaire revelatie van de streek.



DAG 3 : Maandag 30 april

- Ontbijt vanaf 7.30 uur
- Vertrek om 8.30 uur naar kaasmakerij Gaugry. De Bourgognestreek is gekend voor zijn schitterende kazen. Het proces van kaas maken wordt ons uitgelegd, gevolgd door een degustatie van enkele kazen.
- Bezoek aan Clos de Vougeot. De wijngaard en het bijbehorende Château de Clos de Vougeot zijn in de vroege 12e eeuw gesticht door de monniken van de Abdij van Cîteaux, die de wijngaard zeven eeuwen zouden besturen.
- Beaune. Vrije tijd om rond te kuieren en eventueel een snack te eten.
Bezoek aan Hôtel Dieu (Hospice de Beaune), een voormalig hospitaal dat in 1443 gesticht werd door Nicolas Rolin, kanselier van Bourgondië. Het gebouw is vooral gekend door zijn kleurige, rijk versierde dak.
- Wandeling van Chassagne-Montrachet naar Puligny-Montrachet. We wandelen door de wijngaarden van de grand cru's van de witte Bourgognewijnen.
- Avondmaal in restaurant Le Guide de Marloux. Voor de laatste avond kunnen we genieten van een uitgebreid maal met aangepaste wijnen.



DAG 4 : Dinsdag 1 mei

- Ontbijt vanaf 7.30 uur
- Vertrek om 8.45 uur naar Chablis
- Bezoek aan het Domaine des Maronniers. De eigenaar, Bernard Léglant, zal ons de wijngaarden laten zien. Daarna volgt een rondleiding op het domein en ten slotte natuurlijk de degustatie. Bernard Léglant is ook président van de appellation Chablis.
- Namiddag: lunch in restaurant La Beursaudière, een origineel hotel/restaurant in Nitry. Let vooral op de originele klederdracht.
- We hopen voor middernacht terug in Denderleeuw te zijn.



We overnachten in het hotel Le Dracy*** in Dracy-Le-Fort (niet ver van Chalon-sur-Saône).



Het is een comfortabel hotel met 47 kamers, rustig gelegen in een grote tuin. Het kreeg 3 schouwtjes (het maximum) van Logis de France en behoort ook tot de lijst van zogenaamde “Hotels de charme”. Alle kamers hebben toilet, douche/bad, minibar en tv. Het buitenzwembad is voorbehouden voor de durvers.

De prijs voor deelname aan onze meerdaagse reis bedraagt 425 €. De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 75 €.

In de prijs zijn inbegrepen: de bus, 3 overnachtingen met ontbijtbuffet, alle middagmalen (uitgezonderd snack in Beaune), alle avondmalen (4- of 5-gangenmenu), aangepaste wijnen en water bij alle maaltijden, toegangsgelden en gidsen (Château de La Rochepot, Clos de Vougeot, Hôtel Dieu), degustaties bij wijnboeren en kaasmakerij.

De inschrijvingen starten op zondag 19 november om 19 uur.

Wie mee wil, belt naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Het voorschot van 150 € per persoon dient onmiddellijk betaald te worden op rekeningnr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet betaald worden voor 10 maart.

We hebben 48 plaatsen beschikbaar. Mocht de vraag het aanbod ruim overschrijden, dan zoeken wij wel een gepaste oplossing ☺



Nog enkele korte berichtjes :

- § Het **ledenfeest** heeft plaats op vrijdag 8 december in de refter van het IKSO, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 15 €, studenten betalen 6€, kinderen 2€. Eén gratis deelname per lidmaatschap.
- § De volgende bijeenkomst van de **leesgroep** is gepland op **vrijdag 1 december** om 20 uur in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Op het programma : ‘**Alleman**’, van **Philippe Roth**.
- § In onze volgende uitnodiging bieden wij u nog een primeur aan. Wij willen met het Davidsfonds, voor de eerste keer in onze 95-jarige geschiedenis, onze lokale voetbalploeg aanmoedigen ter gelegenheid van de bekermatch



RSCA Anderlecht

—

FCV Dender
13 januari 2007



Meer informatie hierover in een volgende uitnodiging. Wie zijn plaatsen al wil reserveren, kan alvast bellen naar 053/66.10.43 of een mailtje sturen naar info@dfdenderleeuw.be .

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.