



DAVIDSFONDS DENDERLEEUEW

Jaargang 95 nr 2

Oktober 2006

Beste Davidsfondsen,

We hebben opnieuw een aantal interessante aanbiedingen, voor elk wat wils. Aan u de keuze ...

z **Literaire avond op 20 oktober**

Lezen is 'in', meer dan ooit. Onze leesgroep, in samenwerking met de Plaatselijke Openbare Bibliotheek, gaat met veel enthousiasme zijn elfde jaargang in. Voor de eerste ontmoeting staat een confrontatie tussen twee dichters op het programma : Jean Pierre Rawie (keuze van Herman Janssens) en Erik Menkveld (keuze van Marianne Welmers – bibliothecaresse). Allicht zeggen de namen u niet zoveel : een reden te meer om ze te ontdekken.

In de bibliotheek kan u een bundel met enkele gedichten van beide dichters verkrijgen. Lectuur vooraf is niet echt noodzakelijk. We maken tijdens de avond nog tijd vrij om de gedichten te lezen. Deze activiteit gaat door in de Bibliotheek (Toekomststraat) en start om 20 uur.

z **Tentoonstelling Valerius De Saedeleer op zondag 5 november**

Momenteel loopt in het Museum van Deinze en de Leiestreek een retrospectieve tentoonstelling **Valerius De Saedeleer**. Deze landschapsschilder was één van de belangrijkste schilders van de Latemse groepen, die zich situeert in de overgang tussen impressionisme en expressionisme. We plannen een bezoek onder leiding van een gids op zondag 5 november. We vertrekken met eigen vervoer op het Dorp om 13.30 uur. Deelname in de kosten (toegang + gids) bedraagt 10 EUR.

z **Herfstwandeling te Hemelveerdegem op zondag 12 november**

Een prachtig dorpje, op nauwelijks 15 km van Denderleeuw. We beginnen met een bezoek aan de [Sint-Janskerk](#), met een befaamd **retabel** van Sint-Jan-de-Doper uit circa 1520. Het is het koninginestuk van de kerk en draagt de kenmerken van de voor onze gewesten zo typische overgangsstijl: laat-gotisch maar met een aantal renaissancekenmerken. We krijgen deskundige uitleg van Geert Van Bockstaele. Nadien wandelen we naar **Sint-Martens-Lierde** (afstand ong. 3 km), waar we de overblijfselen van het oude **Kartuizerklooster** kunnen bezichtigen. Afsluiten



doen we in café '**De Kartuizer**', befaamd om zijn Kartuizerbier, dat er geserveerd wordt in een pot met drie oren. Momenteel is het echter niet beschikbaar wegens productieproblemen. Maar geen nood, er is voldoende keuze. Wie nog kan, gaat te voet terug naar het vertrekpunt J
Voor deze wandeling vertrekken we om 13.30 uur met eigen vervoer op het Dorp. Deelname in de kosten (gids + bier + mattentaart) bedraagt 7 EUR.

Met vriendelijke groeten van het bestuur

Om in te schrijven : bel naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) en schrijf daarna het passende bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.