



DAVIDSFONDS DENDERLEEUEW

Jaargang 94 nr5

November 2005

Beste Davidsfondser,

Het jaareinde nadert, maar wij vallen geenszins stil.

Op **vrijdag 2 december om 20.00 uur** nodigen wij u uit op ons

LEDENFEEST

- Een niet-klassiek ledenfeest met de nadruk op gezellig samenzijn ...
- Uiteraard kunnen we niet zonder kaas en wijn, koffie met een taartje,
- Ditmaal echter geen video-beelden of foto's van voorbije activiteiten
- Opvang voor de kinderen wordt zoals steeds voorzien



...

Dit jaar hebben we echter speciaal bezoek van

“ZUINIGE MARIE”

Zij brengt een komische monoloog waarin zij het typetje “Zuinige Marie” speelt. Maria heeft een gouden hart, maar is hopeloos ouderwets, tot grote ergernis van haar kinderen. Vooral haar dochter Mariette ergert zich enorm. Maria, weliswaar van goede wil, heeft slechtere tijden meegemaakt, en bijgevolg heeft ze nogal wat moeite om zich aan te passen aan de hedendaagse leefstijl. Maria's grootste fout (of gave) maakt van haar een lachwekkende karikatuur.

Het feest heeft plaats **in de refter van het IKSO**, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 15 €, Studenten betalen 6€, kinderen 2€.

U kan inschrijven bij Frank De Saedeleer (tel.nr. 053/66.10.43) vóór 28 november of via e-mail (info@dfdenderleeuw.be). Daarna schrijft u het passende bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.



De voorbije zoektocht was opnieuw een schot in de roos voor onze afdeling. Op de prijsuitreiking, die pas plaats heeft op 11 november, zal een ruime delegatie van onze afdeling aanwezig zijn. We hebben blijkbaar niet minder dan 4 prijzen in de top-10 (op bijna 3000 deelnemers). Proficiat aan de winnaars.

Maar ere wie ere toekomt ...

Die éne datum, die niemand had gevonden ; het telwerk dat onze leden zo dicht bij de schiftingsvraag bracht (3.237 kroonkurken in een “Dame Jeanne”) ... kwamen van één en dezelfde man : Hypoliet Verbeken. In naam van alle winnaars : van harte bedankt.

Op **vrijdag 18 november** om 20.00 uur verwachten we de poëzie-liefhebbers voor onze tweede literaire avond in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. De dichter op ons menu is ditmaal

Gerrit Achterberg

Achterberg (1905-1962) behoort tot de allergrootsten van de 20^e eeuw. In elke bloemlezing die zichzelf een beetje respecteert, wordt hij met één of meerdere gedichten opgenomen. Daarbij is hij een boeiende figuur over wie heel wat te vertellen valt. Als je met hem kennis wilt maken dan ben je van harte uitgenodigd.

Herman Janssens, die zijn eindverhandeling schreef over de bijbelse achtergrond in Achterbergs poëzie, belooft dat het best een interessant onderonsje wordt ! Van verveling zal er geen sprake zijn : daarvoor staan de dekselse Gerrit Achterberg en onze (dekselse :-) Herman garant ...

Wie zich wat wil voorbereiden, kan de teksten verkrijgen in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Hierboven vindt u alvast een voorproefje,



Op **zaterdag 10 december** om 20.00 uur neemt onze onder-voorzitster, Martine Van Droogenbroeck, ons opnieuw mee naar de Werf voor de voorstelling van

Het Naaikamertje

Naar het boek van G. Feydeau.

Door de Aalsterse Katharinisten.

Het verhaal speelt zich af in het kabinet van dokter Moulineaux. Na een misgelopen afspraakje met zijn maîtresse komt de dokter 's morgens thuis, maar zijn vrouw staat hem al op te wachten. Als uitleg weet hij niets beters te vinden dan een ongelofelijk verhaal te verzinnen waarbij –zogezegd – zijn vriend op sterven ligt. Hij valt door de mand en probeert zijn vel te redden met nog meer leugens. Zijn vrouw heeft hem echter door en neemt weerwraak door haar moeder te laten overkomen. En dan is het hek helemaal van de dam.

Kortom, een boulevardkomedie met heel wat misverstanden en toevalligheden. Lachen geblazen dus !

Kaarten kosten 10 € en kunnen gereserveerd worden **tot 5 december**. We spreken af om 19.30 uur in de foyer van de Werf, waar de kaarten zullen overhandigd worden.

U kan inschrijven bij Frank De Saedeleer (tel.nr. 053/66.10.43) of via e-mail (info@dfdenderleeuw.be). Daarna schrijft u het passende bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Vriendelijke groeten van uw bestuur.

Inneme

Ze worden hier begraven met een haast
alsof de dood hen op de hielen zit.
En wat een buitenman het meest verbaast
is dat de stoet bijna geen staart bezit;

natuurlijk weer een ver familielid
waarmee men even naar de groeve raast
om gauw terug te wezen van de rit,
want ieder blijft zichzelf het allernaast.

Bij ons luiden ze urenlang de klok.
Een kind beseft wat te gebeuren staat.
Men schaart zich achter 't lijk in diepe stilte.

En lang daarna hangt in het dorp een kilte,
die iemand door de schouderbladen gaat;
als het herstellen van een zware schok.